

Kerstmis is méér

Greet Brokerhof-van der Waa

Gerard van Amstel

Intro= mt 1-8



Kerst-mis is meer dan een boom vol met bal-len, lied-jes en slin-gers en sfeer o-ver-al.



Kerst-mis dat is het ver-haal van een kind-je, er-gens ver weg in een sim-pe-le stal.



Kerst-mis is meer dan die krans-jes met spik-kels, slag-room kal-koen en een kerst-brood met spijs.
Kerst-mis is meer dan ge-zel-li-ge da-gen, vol met ca-deau-tjes en an-der ge-not.



Kerst-mis dat is ook een kind in een voer-bak, stro en wat doe-ken, een kind-je op reis.
Kerst-mis dat is in Gods vre-de ge-lo-ven, en in dat kind als ca-deau-tje van God.



Kerst-mis is meer dan die bran-den-de kaar-sen, knusbij el-kaar en gor-dij-nen goed dicht,



Kerst-mis dat is juist het licht voor de we-reld, dat is de droom van een we-reld vol licht.

